



Nieuwsbrief



22 FEBRUARI 2018

Telefoon: 0184 612942

E-mail: info@rebothschool.nl

PERSONEEL

Jarig

Morgen zijn juf Janneke Groenewegen en juf Hillie den Besten jarig. Op 25 februari zijn juf Tirza Boersma en Lia Kraaijeveld jarig en op 26 februari is juf Netty Lock jarig! Op 6 maart zijn juf Marjolein de Haas en juf Lisette Boon jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!



Juf Lisette afwezig

Alle directeurs van TriVia krijgen naar rato van hun werktijdfactor een aantal compensatiedagen per jaar. Iemand met WTF 1.0 krijgt 5 dagen, iemand met WTF 0,8 krijgt 4 dagen, etc. In overleg met het bestuur en het MT zal de directeur, Lisette Boon, deze dagen na de voorjaarsvakantie aaneengesloten opnemen. Juf Arma, juf Gonny en meester Bart, zullen -ondersteund door Lia- deze dagen uw aanspreekpersoon zijn.

IDENTITEIT

Psalm van de maand

De psalm van de maand februari is de biddagsalm: psalm 81 vers 12.

Paasvieringen

Dit jaar vieren we het Paasfeest met de kinderen onder schooltijd.



Biddag

Op 14 maart hopen we met alle kinderen Biddag te vieren. Het thema van deze viering is: "Vertel het maar." Centraal staat het verhaal uit 2 Koningen 4: 1-7 waarin een weduwe naar de profeet Elia gaat. Ze vertelt hoe het met haar is en komt ook terug om te vertellen hoe het dan met haar is.

Kern van dit verhaal: Bidden is gewoon vertellen hoe het met je is.

De kinderen van de groepen 3, 4, 7 en 8 vieren Biddag op school. De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan naar de viering in de Hervormde Kerk (Peulenstraat) en de kinderen van de groepen 1 en 2 gaan naar de viering

in de Gereformeerde Kerk (Stationsstraat).

We willen u als ouders van harte uitnodigen om de vieringen van de groepen 1, 2, 5 en 6 bij te wonen. Voor de kinderen zijn er gereserveerde plaatsen, u kunt op de andere plaatsen aansluiten. De dienst in de Gereformeerde kerk begint om 10.00 uur. We vertrekken met de kinderen van groep 1 en 2 om 9.40 uur van school. De dienst in de Hervormde Kerk begint om 9.30 uur. We

vertrekken met de kinderen van groep 5 en 6 om 9.10 uur van school. Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd. Na afloop van de diensten gaan we met de kinderen weer terug naar school. De gezinsfolder krijgt u na de voorjaarsvakantie toegestuurd.

40 dagentijd

Op woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen. Een tijd waar wij op school tijdens onze godsdienstlessen zeker bij stil zullen staan. Hieronder vindt u wat vragen en antwoorden over deze tijd.

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

- **Wanneer valt de veertigdagentijd in 2018?**

De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen.

- **Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?**

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

- **Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?**

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken, sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

- **Wat is de Goede Week?**

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vierden veel mensen het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.



ouders

Voorjaarsvakantie

Op vrijdagmiddag 23 februari hebben alle groepen vrij en begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt tot zondag 4 maart en we hopen alle kinderen maandag 5 maart weer in gezondheid op school te begroeten. Fijne vakantie allemaal!

Nieuwe leerlingen:

Na de voorjaarsvakantie zullen we 3 nieuwe leerlingen verwelkomen die vanuit Sliedrecht naar Hardinxveld zijn komen verhuizen: Isabell in groep 5b, Rosalynn in groep 4b en Noraliss Stegeman in groep 1b/2b. Van harte welkom meiden! Wat gezellig dat jullie ons komen versterken.

Groep 1c is sinds de start na de kerstvakantie versterkt met Jens de Wit, Yinthe van Rijswijk en Nick Nederlof. Wat fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen! Na de voorjaarsvakantie komt Feline den Haan en kort daarna komen ook Viggo van Leeuwen, Tim Schouwenburg en Tibe van der Linden op school. Van harte welkom allemaal! We hopen dat jullie hier een hele fijne tijd krijgen.

ACTIVITEITEN

Traktaties



Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Er zijn gelukkig veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken.

Algemene traktatietips:

- Groente en fruit in een leuk jasje.
- Een klein cadeautje zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes

of bellenblaas.

- Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, of een mini eierkoek.

Dammen

De provinciale wedstrijden voor de welpenteams van de Rehobothschool zijn inmiddels achter de rug. Gisteren bereikten 2 welpenteams na spannende wedstrijden de 10^{de} en de 4^{de} plaats.

Welpenteam I mag nu meedoen aan de halve finale van het Nederlands kampioenschap schooldammen. Dat is zeker een felicitatie waard! Deze halve finale wordt gehouden **op zaterdag 21 april 2018**. De betreffende ouders worden hierover geïnformeerd.



Welpenteam I



Welpenteam II

Het pupillenteam van de Rehobothschool speelt eerst nog op **woensdag 7 maart** de finale van het schooldammen ZHZ. We wensen alle dammers veel succes!

Meer informatie over het schooldammen is te vinden op de website

http://www.schooldammen.nl/agenda_output.php?item=103

MAANDREGEL JANUARI/FEBRUARI



Maandregel voor de maanden januari/ februari:

Naar elkaar luisteren.

Als je met andere mensen praat is het belangrijk om hen te laten merken dat je naar ze luistert.

Je kan een ander laten merken dat je luistert door:

- de ander aan te kijken
- Af en toe met je hoofd te knikken of door af en toe te hummen.
- De ander vragen te stellen
- Te reageren op wat de ander zegt.

ORGANISATIE

Belangrijke data:

23 februari

Vrije middag voor alle leerlingen

26 feb – 2 maart

Voorjaarsvakantie

5 maart	Hoofdluiscontrole
7 maart	Nationale Luizendag
7 maart	Finale schooldammen ZHZ voor de pupillen (Hoornaar)
14 maart	Biddag
15 maart	Kangoeroewedstrijd
19 maart	Verkeerslessen zebepad groep 6
22 maart	Studiemiddag, alle leerlingen zijn vrij. Samenwerkingsdag ouderbetrokkenheid
29 maart	Paasontbijt
30 maart	Goede Vrijdag – alle kinderen zijn vrij
1 april	Pasen
2 april	Tweede Paasdag - alle kinderen zijn vrij

TOT SLOT

Uitspraken om over na te denken:

Wij zwijgen op de vroege morgen van de dag,
omdat God het eerste woord moet hebben.

En we zwijgen voor het slapen gaan,
omdat aan Hem ook het laatste woord is.

Dietrich Bonhoeffer

Geluk beleef je niet bewust;
later besef je pas dat je gelukkig was.

Oscar Levent

Een glimlach is een lichtje dat twinkelt
achter het raam van de ziel.

Het zegt dat het hart thuis is.

Anoniem

Waarom zijn wij zo gretig naar informatie van buiten?
Is de informatiebron van binnen opgedroogd?

Paul van den Bergh

Niets ter wereld zou de mens
de kracht kunnen geven die nodig is
om een leven op aarde te leven,
als er geen zegening van de hemel was
die hem van tijd tot tijd bereikt,
en waar hij zich zo weinig van bewust is.

Inyat Khan